

Badmintonuitje 2019

Op 24 mei 2019 ging een gezelschap van 13 personen op stap vanaf Zevenhuizen en Nieuwerkerk. Het nieuwe was, dat voor het eerst ook mannen meegingen. Het gezelschap bestond uit 4 mannen en 9 vrouwen.

De chauffeurs kregen hun instructies van Mariette. De anderen wisten niet waar ze terecht zouden komen. Onze eerste stop bleek de Watertuin in Naaldwijk te zijn.

Hier waren allerlei lekkernijen te verkrijgen, van oer Hollands tot Aziatisch. Lege magen konden goed gevuld worden.

Daarna werd de tuin bekeken, die in Japanse stijl was aangelegd.

Om op tijd te zijn voor het volgende onderdeel moest even de vaart erin.

Op tijd waren we bij de ferry in Hoek van Holland, Wat volgde was een vaartocht, waarbij de Maasvlakte werd bekeken. Imponerend.

Daarna werd de Maeslantkering bezocht. Indrukwekkend. Uit de tentoonstelling bleek, dat veel van onze huizen onder water komen te staan, als we niets zouden doen tegen de zeespiegelverhoging.

Terug naar het strand van Hoek van Holland, waar heerlijk gelucht werd. De weergoden waren ons goedgezind, zodat we heerlijk konden genieten op het terras.

Daarna volgde een wandeling in het Staelduinse bos, waar een mooie tuin bekeken werd.

De wandeling duurde wat korter vanwege tijdsgebrek.

In Oudewater volgde namelijk het slotakkoord. Voor voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht werden 3 restaurants bezocht. Tussen de bedrijven door kregen we een rondleiding door Oudewater. Erg interessant en zeker aan te raden!

Tot slot aten we een heerlijk nagerecht op het terras.

Ca. 22.00 uur waren we moe, maar voldaan weer thuis.